



FÄRGGLADA FARBBRONS PROMENAD

Hanna Larsson BF22

Färgglada farbrorn går på promenad till sin kompis.





- Det brakar till och framför honom har det välld ett träd!

- Färgglada farbrorn är gammal och stel. Han kan inte komma över trädet och det är vatten på båda sidorna.



- Plötsligt hör han steg komma bakifrån..



- Fröken Frida dyker upp bakom Färgglada farbrorn och frågar:
- “Hej! Vart är du på väg?”
- “Jag är på väg till min kompis. Men jag har fastnat”
- “Vadå fastnat?” undrar fröken Frida



”Jag kommer inte över trädet” säger farbrorn förtvivlat.

Fröken Frida kollar fundersamt på Färgglada farbrorn.

”Jo! Det är jätteenkelt, kolla här!”





- Fröken Frida visar hur man ska göra, och tar ett litet kliv över trädet.
- “Kolla vad enkelt! Testa du”

- Färgglada farbrorn kliar sig lite i huvudet innan han försöker göra likadant som fröken Frida.
- Men han kan inte lyfta benet mer än några centimeter..





- “AJ, AJ!” brast färgglada farbrorn ut.
- “Jag är alldeles för stel”



- Både färgglada farbrorn och fröken Frida funderar. Hur ska de lösa detta?

- “Jag vet!” säger fröken Frida.
- “Du kan göra en kullerbytta över”
- “Nej, nej! Då blir jag alldeles för yr” säger färgglada farbrorn.



- “Nu vet jag! Du kan krypa under trädet!”
- “Nej, nej! Det går inte. Då kommer jag fastna”
- Både färgglada farbrorn och fröken Frida får ställa sig och fundera på hur dem ska göra.





- “Nu har jag det!”
- Frida berättar sin briljanta idé för färgglada farbrorn.
- “Du kan hoppa upp på min rygg så hjälper jag dig över”
- Färgglada farbrorn kollar fundersamt på fröken Frida. Kan detta verkligen gå?

Fröken Frida är helt övertygad om det. Färgglada farbrorn tar sats och hoppar upp på fröken Fridas rygg.



Med ett enkelt kliv med färgglada farbrorn på ryggen så är dem båda över trädet.

“Tack så mycket för hjälpen!” säger färgglada farbrorn glatt.

“Varsågod! Det är alltid bra att hjälpas åt” svarar fröken Frida medan färgglada farbrorn fortsätter promenaden till sin kompis.





FENIX

GYMNASIUM