

# Äventyret om den gömda skatten



*Bleona Peci*

*Det var en solig dag och Benny och hans vänner, Adam och Sara, var på väg till lekparken. De skrattade och pratade om alla roliga r saker de skulle göra.*



*På vägen dit fick de syn på något spännande.*

*"Titta!" Ropade Sara*

*Och pekade.*

*Där, mitt mitt på ängen, fanns*

*En stor labyrint av höga buskar.*

*"Vad tror ni finns därinne?"*

*Undrade Adam nyfiket.*



*Benny log stort.*

*"Låt oss ta reda på det!" Sa han.*

*Tillsammans gick de in i labyrinten.*

*Väggarna var så höga att de*

*Knappt kunde se himlen,*

*Men de gjorde bara äventyret*

*Ännu mer spännande.*



De gick och gick. Tog många svängar och återvändsgränd.  
Men till slut hittade  
Den en gammal karta som  
Visade vägen till mitten  
Av labyrinten.  
"Där måste skatten vara!" Ropade Benny glatt.



*Till slut kom de fram till en stor, gammal kista.  
Benny öppnade den försiktigt  
Och deras ögon blev stora  
Av förvåning.  
Kistan var full av  
Godis!  
Alla möjliga sorter knalla  
Möjliga färger.*





*"Wow! Vi hittade skatten!" Ropade Benny. "Låt oss dela på allt godis," föreslog Adam.  
De satte sig ner och delade rättvist på allt godis,  
Skrattade och njutande  
Av sitt äventyr tillsammans.  
"Vilken fantastisk dag!" Sa Benny lyckligt*

**SLUT**

